

## אהן שואלות, אנחנו עונות

**רכשתי את האיפור של שאבעס מיקאפ יש לציין שאני מאד נהניית ממנו. בדרך כלל הית נמנעת מלהתאפר בשבתות בכדי לאפשר לפנים להתאזור. כיף לכבד את השבת באיפור שהוא גם כשר, גם בריא וגם מיטיב עם עור הפנים. תודה על החשיבה לפרטים ובכלל על הפתרון המדהים. במהלך הרכישה חיפשתי מסקרה לשבת ולא מצאתי פריט כזה. האם יש לכם פתרון גם למסקרה בשבת?**

?

ראשית, תודה על הפרגון. כפי שאת בטח חשה בשימוש במוצרים שלנו, חשבנו על כל הפרטים כדי לתת מענה מקיף לכל מוצרי האיפור וחווית משתמש מליאה. הפריט היחיד שטרם פיתחנו הוא מסקרה (רימל) המסקרה תפקידה לעגל את הריס ולמשוח אותו בחומר שיתן נפח וישמר את התוצאה. בשל כך החומר חייב להיות נוזל סמיך שמתייבש לאחר מספר דקות. המוצרים של שאבעס הם 100% אבקתיים ואין בהם שום נוזל. כיוון שבשבת אסור למרוח ולמשוח. ולכן, אין אפשרות לפתח מסקרה למהדרין. אנחנו שוקדים על מספר פתרונות. ובינתיים אנחנו מציעות לך לטבול מעט מאבקת האיילנר הכהה שרכשת בצנצנת ( המשמשת גם כעפרון שחור) במסרק הגבות שלנו, ולהבריש עמו גם את הריסים. הפעולה אמנם לא תעגל אותם, אבל תוסיף להם מימד ואורך.

!

את מוצרי שאבעס מיקאפ ניתן להשיג באתר החברה, בסופר פארם אונליין וברשת סטייליש. הזהרו מחיקויים, חפשו את המותג עם הכתר.

שאלות ניתן לשלוח למייל: ICMEABEAUTY@GMAIL



## אמת המים עוברת תחתך | סיגל אהרון

"כשהייתי בגיל 16, אחותי הגדולה נישאה. היא ניסתה למדוד שלל מטפחות וכיסויי ראש לפני החתונה, אבל היה לה קשה מאוד להתאים לעצמה מטפחות יפות לשבתות ולחגים. הייתה מין תחושה כזו ששום מטפחת שבתית לא באמת הולמת אותה.

"כך היא רכשה לעצמה כמה מטפחות 'פשוטות' בסגנון שהוא קצת יותר מיום חול ובהן היא השתמשה לשבתות, אבל האמת - היא לא הייתה מרוצה מעצמה.

"יום אחד היא התקשרה אליי, שהיא שמעה על מכירת מטפחות בעיצוב אישי והיא רוצה מאוד לנסות למצוא לה שם כיסוי שבת הולם. היא שאלה אם מתחשק לי להצטרף אליה ולהביע את דעתי ולעזור לה במדידות... מובן ששמחתי מאוד על ההזדמנות לצאת יחד, וקבענו לצאת בערב.

"כשהגענו לבית של המעצבת קיבל אותי ניחוח מדהים של מרכך כביסה, בדים יפייפים, סיכות והגבהות, וכל מה שמעצבת צריכה כדי להתאים לאישה שמולה כיסוי ראש יפה ומחמיא.

"סקרנו יחד את הסגנונות, מיששנו את הבדים והתלהבנו מהמגוון הרחב. המעצבת צירפה לאחותי מספר אביזרים והחלה לעצב על ראשה כיסוי ראש יפהפה ומחמיא לפנינה. "הסתכלתי מהצד על אחותי הנרגשת. דמעות של שמחה היו תלויות בזוויות עיניה. ראיתי במו עיניי איך המעצבת הצדיקה הזו הופכת אותה לאישה מאושרת.

"ואז ידעתי: אני הרי כל כך אוהבת אומנות, וכל כך מעריכה ומתלהבת מהאפשרות שאישה צנועה יכולה להיראות טוב ומטופח עם מטפחת... שהתחום שבו אעסוק יהיה - עיצוב כיסויי ראש! אני אהפוך נשים לנאות בעיני עצמן! אני אפאר משפחות במטפחות יפפיות!

"כך התחלתי בגיל 17 ללמוד תפירה ועיצוב אופנה. הייתי הולכת לעשות בייביסיטר לילדי השכנים על מנת לממן לעצמי את הלימודים בעיר רחוקה, ציירתי דוגמאות, הכנתי גזרות והתחלתי לרכוש בדים ואביזרים לתפעול העסק.

"כך, כנערת סמינר פשוטה אך כשרונית ומלאת חדות יצירה, התחלתי לעצב לנשים מטפחות במחירי עלות ממש. "הגעתי לגיל השידוכים, וב"ה בגיל 20 בניתי את הקן האישי שלי. ראיתי שמכירת מטפחות בקצב הנוכחי היא לא פרנסה מספקת, והתחלתי לעבוד בינתיים בגני ילדים פורטיים ובמעונות יום.

"עם הזמן מצאתי עבודה קבועה במעון. בהתחלה היה ממש נחמד והיו לי שם חברות מקסימות והורים טובים ומפרגנים. המשכורת הייתה בדווקא, אבל אמרו לי שזה זמני ועוד מעט המעון יקבל תקציבים נוספים והעובדות