

אתן שואלות, אנחנו עונות

? אני מוזמנת לשבת אירוע ומתלבטת מה לעשות. חשבתי לרכוש את האיפור של שאבעס מיקאפ שמותר בשבת, אבל הבנתי שאסור לשים את האיפור הזה על איפור קיים. אשמח להמלצה מה לעשות.

! אכן, שאבעס מיקאפ הוא איפור כשר למהדרין בשבת. יש להניח אותו על עור יבש ללא שום לחות ונקי מאיפור. כלומר, אסור "לחזק" איפור קיים.

לכן, יש לך 2 אופציות:

- א.** באם את נוהגת לפי הפוסקים שמותר לשטוף פנים בשבת, הסירי את האיפור "הרגיל" בערב, ובבוקר התאפרי על עור נקי.
 - ב.** אם את נוהגת שלא לרחוץ פנים ולהסיר איפור בשבת, פשוט התאפרי בשאבעס מיקאפ גם בערב שבת.
- האיפור נראה נפלא, בריא ונושם ואפשר גם לישון איתו ללא חשש כלל כיוון שהוא טבעי. עד הבוקר כבר לא יהיה לו זכר (האיפור אינו עמיד מחשש צובע) ותוכלי להתאפר מחדש על עור נקי.

את מוצרי שאבעס מיקאפ ניתן להשיג באתר החברה, בסופר פארם אונליין וברשת סטייליש. זהירו מחיקויים, חפשו את המותג עם הכתר.

שאלות ניתן לשלוח למייל: ICMEDIABEAUTY@GMAIL



"תעזוב את הדברים האלו ותשב ללמוד!"

הנכדה שולמית שלום

האמת שכל כך הרבה בנות הרגישו שהוא סבא שלהן. כל כך היה דואג, היה אכפת לו על הרוחניות ועל הגשמיות, ריחם והשתדל למעננו. כשאמרתי שאני מתביישת להתקשר אליו, אמרה לי בת דודתי: כל כך הרבה מפריעים לו - ולנכדה שלו לא מגיע?

בתור נכדה שגרה בעיר בירושלים, הייתי מתפעלת מניצול הזמן שלו בכל ביקור. הוא היה מגיע בימי רביעי לכותל ולרובע היהודי, ולפעמים היה עולה לבית הוריי בדרך. הביקור ארך כעשר דקות, ובזמן הזה הספיק לענות על שאלותינו, לברך את הנכדים והנינים ולשתות משהו, ואז היה אומר: "אני ממחר, אני ממחר..."

לפעמים אפילו לא היה עולה אלא היינו יורדים אליו אל הרכב כדי לא לבזבז את זמן הלימוד היקר שלו. את השמחות בירושלים היה מבקש אם אפשר לעשות ביום רביעי, שלא יצטרך לבוא פעם נוספת לירושלים, ואת השמחות במודיעין עילית היינו משתדלים לעשות ביום חמישי, שאז היה מגיע למסור שיעור בחשמונאים. פעם עבר דרך ביתי בברכפלד ברכב, והתחננתי אליו שייכנס אך הוא לא הסכים כדי שלא תהיה איפה ואיפה, אך כשערכת 'שבע ברכות' לאחוזתי ביום חמישי כשהוא כבר היה באזור ממילא, הוא נכנס והשתתף, וכשראה את הבית שלי - ציפיתי לשמוע מה דעתו, אך מה עניין אותו? מצוות סוכה. סבא נכנס למרפסת כדי לראות את גודל הסוכה...

בכל חול המועד פסח וחול המועד סוכות היה נוהג 'להקביל פני בנו', כלומר, היה בא לביקור ארוך יותר אצל הוריי כולל ארוחה: יושב, מדבר בהלכות ומתעניין. פעם כשאבי היה קטן הוא התלווה לסבא אל הרב שך זצ"ל לדבר אתו בעניין פוליטי בוער מאוד. אבי נשאר בחוץ וניסה להקשיב, וכשיצא סבא מהרב שך אמר לאבי: "תדע לך שכל החיים אני בוכה על זה שאני צריך להתעסק בדברים האלו. אני מציע לך - תעזוב את כל הדברים האלו ותשב ללמוד!"

חוויה מיוחדת הייתה לנו כשהיה נמצא בשמחת תורה בחשמונאים. כשאמרתי לו שהתינוק בוכה בלילה הוא אמר: "הוא רוצה ללמוד תורה".

בשמחות היה מהסה את הנשים המפספסות שיקשיבו לדרשה ולא יפסידו פנינים של רוחניות לחייהן. צר המקום, והלוואי שאזכה ללכת בדרכיו לעשות נחת רוח לבוראנו, וללכת בדרכו של סבינו האהוב.